

# DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ

Aralık 2021 | Sayı 22

## ARTIK İSLAM İNTERNETTE BİLE YASAK!





## DOĞU TÜRKİSTAN'DAKİ ÇİN TOPLAMA KAMPI TUTSAĞI ZUMRET DAVUT'UN HATIRALARI

“Birazdan ilâçlama zamanı’ dediler ve koruyucu tulum giymiş kişiler ilâçlama makinesi ile herkesi arkasına önüne döndürerek kıyafeti üzerinden ilâç püskürttüler. Benim dün geldiğimi söyledikleri için ilâçlamadılar. Ben gelmeden önce herkes bulaşıcı cilt hastalığı kapmış. İlâç yaralarına değdiğinde çok acıyordu. Herkes bağırsıyordu.”

**“Başlangıcı 2013 yıllarına dayanan, Nisan 2017’den itibaren Çin’in devlet politikası hâline gelen toplama kampları, Doğu Türkistan’ın bütün köy, kasaba, kırsal alanları ve şehirlerinde kurulmuştur.**

2020 yılının üçüncü çeyreğine kadar bin 200’e yakın toplama kampına, Çin’in sözde “meslekî eğitim” veya “yeniden eğitim” adı altında ilân ettiği resmî rakamlara göre en az sekiz milyon insan kapatılmıştır. Toplama kampları, Yahudi Soykırımı’ndan sonra en büyük insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suçların işlendiği, modern

çağın en vahşi işkencelerinin yapıldığı, biyolojik ve tıbbî deney ve insan onurunu hiçe sayan uygulamaların sıradanlaştığı, insanların anadillerinin yasaklanarak Çince konuşmaya zorlandığı, kadınlara yönelik toplu tecavüz ve her türlü zulmün reva görüldüğü, insan organlarının çalındığı ve insanların doğrudan katledildiği ölüm merkezleridir.

Bu ölüm merkezlerinde tutulan beş kişiden ikisi kadındır. Bu kadınlar kamplara alındıktan sonra bütün hürriyetleri de ellerinden alınmıştır. Bazıları evlerinde bebeklerini emzirirken, bazıları evde çocuklarını beklerken, bazıları ise yurt dışından dönerken bu kamplara götürülmüşlerdir. Bazıları çocukları için, bazıları yaşlı anne babaları için kahrolurken, bazıları ise gençlik hayâllerini kurma fırsatını dahi bulamamaktadır. 70 yaşın üzerindeki ninelere torunlarından ayrı kalırken, insanın dayanamayacağı kalabalık odalarda hor görülmektedirler. Aç ve susuz, üstelik kadın oldukları için savunmasız nice imanlı kız, insanların önünde tecavüze uğramaktadır.



ÇINLI POLİSLER KURAN HOCASI GENÇ UYGUR KIZI IDRARLARIYLA  
ABDEST ALMAYA ZORLADILAR...

Toplama kampından kurtulup özgürlüğüne kavuşan çok az sayıda insan yurtdışına çıkabilmiştir. Bu yazımda, onların koğuş hikâyelerinin sadece birkaç ânı sizinle paylaşacağım ki Zumret Davut, onlardan sadece bir tanesidir. Kamplarda ise milyonlarca kadın kurtarılmayı beklemektedir.

Çin'in Doğu Türkistan'da kurduğu toplama kamplarında tutuklu kalan Zumret Davut'un toplama kampındaki hikâyesini onun dilinden aktaracağım...

Zumret Davut'un toplama kampına alındığı tarih, 31 Mart 2018... Zumret Davut'un toplama kampında kaldığı süre ise 62 gün...

Zumret Davut, 16 Haziran 1982, Urumçi doğumlu. 2005 senesinde Urumçi'de ticaret yapan bir Pakistan vatandaşı ile evlendi. 31 Mart 2018'de polisler tarafından Urumçi'deki toplama kampına götürüldü. Ancak hiçbir gerekçe gösterilmedi.

## Zumret Davut'un çile dolu 62 günü

"31 Mart 2018 Cumartesi günü... Çocuklarım evdeydi, kocam ise dışarı çıkmıştı. Emniyet müdürlüğü bizim eve çok yakındı. Birçok insan, 'Karakola bir gelip gider misiniz?' diye gelen telefonda sonra gitti

ama hiç gelemedi. O gün bana da karakoldan telefon geldi. 'Bir gelip gider misiniz?' dediler. Ben de gittim. Beni yaklaşık yarım saat beklettikten sonra yeraltı sorgu odasına aldılar. Orada da beklememi söylediler. Yaklaşık bir saatlik beklemeden sonra, benim telefonumun arama geçmişini dökümünü alıp gelmişler. Benden listedeki numaraları sordular. Ezbere bilmediğimi, telefon rehberimde kayıtlı olduğunu söyledim.

Bir buçuk iki saat sonra benim banka hesap hareketimi getirmişler. Çin'in iç bölgesinden bir yabancı adına bana para gönderilmiş. Benim Urumçi'de ithalat ihracat şirketim vardı. Şirket benim üzerimdeydi. Bana 'Muhammet' adındaki bir Pakistanlıdan para geldiğini söylediler. Ben, 'Belki bizim müşterimizdir ve ticarî ödeme yapmıştır. Ya da kocamın arkadaşıdır, kocama ödeyeceği parayı bana yollamıştır' dedim. Onlar, 'Sen bizimle işbirliği yapmadın, bize ters konuştun' diye, üzerinde oturmakta olduğum işkence koltuğuna beni kilitlediler ve 'Yalan söylersen daha sıkı bağlayacağız' diye tehdit ettiler. 'Eşimin arkadaşıdır, ona sorun' dedim. Elindeki kâğıtlarla yüzüme iki kez vurdu ve 'Sakallı biriyim' dedi. Ben, 'Adamı tanımıyorum, sakalı beni alâkadar etmez. Eşim Pakistan'da iken benim hesabımı vermiştir, bunu sık yapar' dedim.

## "Başıma siyah çuval giydirip..."

İki polis daha geldi; ellerinde benim yurtdışına çıkış ve girişlerimle alâkalı belgeler vardı. Ben, daha önce yurtdışına çıkarken hep resmî seyahat acenteleri aracılığıyla gittiğimi, meselâ acenteler aracılığıyla Avrupa'ya, Japonya, Malezya, Tayland, Singapur gibi devletlere onların belirlediği tarihte gittiğimi ve belirledikleri tarihte döndüğümü, onun dışında tek başı-

ma gittiğim bir yer olmadığını söyledim. ‘Pakistan’a gitmişsin’ dediler; kocamın Pakistanlı olduğunu, Çin Halk Cumhuriyeti’nden evlilik cüzdanı aldığımızı, yasal eşimi görmeye gittiğimi ve bunun suç olmadığını, üstelik 2009 senesinde gittiğimi, aradan 9 sene geçtiğini söyledim.

Gece saat 10’a kadar bana aynı soruları tekrar tekrar sordular. Su istedim, vermediler. Tuvalete çıkmak istedim, hücrenin içinde bir köşeyi gösterdiler. Koridordan geçen herkes görebilecek şekildeydi, üstelik kamera da vardı. Ben tuvaletimi yapamadım. Gece saat 11 gibi polisler dinlenmeye yukarı çıktılar, beni bağlı şekilde aç ve susuz bıraktılar.

Gece boyunca orada oturdum. Sabahleyin bir saat civarı uyuklamışım. Polisler beni uyandırdı ve sandalyeden çözüp elime kelepçe, ayağıma da pranga taktılar. Yukarı çıkardılar ve ‘Bekle’ dediler. Dışarıya mahpusları taşıma aracı geldi. Başıma siyah çuval giydirip beni itip yürümemi istediler. Beni arabaya koydular. Ben daha önce başına siyah çuval giydirilen mahpusları görmediğim için beni öldürmeye götürdüklerini düşündüm. Beni idam edecekler diye düşündüm. Korkudan başka hiçbir şey düşünemedim.

Araç bir saatten fazla gittikten sonra durdu ve beni indirdiler. Başımdaki çuvalı çıkarttılar. Gördüğüm yer, duvarları



yüksek ve telle çevrilmiş askerî bir yer olduğu hissini verdi. Önümde polis üniforması, üzerine doktor önlüğü giymiş ve polis şapkası takmış iki kişi vardı. Askerî hastaneye getirilmiş olduğumu tahmin ettim. Hastane koridoruna girince elleri kelepçeli 16-17 yaşlarındaki genç kızlardan 60-70 yaşlarındaki yaşlı kadınlara dek çok sayıda insan gördüm. Her kadının yanında ikişer polis vardı. Bizi çeşitli deneylerle öldüreceklerini zannettim; özellikle yaşlı kadınlara bakınca içim çok acıdı. Sırayla her türlü kontrolden geçtik; parmak izimizi aldılar, kan örneği aldılar, bir şeyler okutup sesimizi kaydettiler, göz tanıma sisteminde gözümüzü kaydettiler, kadın hastalıkları kontrolü yaptılar. Kontrol akşam 7-8’e kadar devam etti.

İki gün boyunca hiçbir şey yememişim. Başıma siyah çuvalı tekrar giydirdiler ve araca bindirdiler. Yine bir saate kadar yol gittik. Beni tutuklu kaldığım toplama kampına getirmişler. Beni ve ellerindeki dosyaları kamptaki polislere teslim ettiler. Beni bir bekleme salonu tarzındaki ofise getirdiler; içeride bir kadın ve iki erkek polis vardı. Bana kampta giyilecek formayı getirdiler ve üzerimdeki kıyafeti çıkartıp o formayı giymemi istediler. Nerede değiştireceğimi sordum, aynı yerde, onların önünde değiştireceğimi söylediler. Ben, ‘Bu iki erkeğin önünde nasıl değiştireceğim?’ dedim, onlarsa ‘Burası senin evin değil, şımarma, değiştir! Yoksa bunlar, üzerindeki kıyafeti yırtıp atarlar’ dediler.

Orada hiçbir şekilde en temel haklarımız dahi yoktu. Bana bakmamak için arkalarını dahi dönmediler. Orada kıyafetimi değiştirmek zorunda kaldım. Daha sonra beni pis kokulu bir koridordan geçirip bir odaya girmemi istediler. İçeride 28-30 kişi vardı. 42 numaralı hücreye getirmiş-

lerdi. Odanın içi pis tuvalet kokuyordu ve karanlıktı. Ayağımı her kaldırdığımda birinin ayağına çarpıyordum. İki günlük açlık ve susuzluktan çok yorulmuştum. Kimin yanında nasıl yattığımı da hatırlamıyorum. Ağlayarak uyuyakalmışım.

Sabah uyandırdılar ve çok hızlı bir şekilde el ve yüzümüzü yıkadık. Baktım ki odada da hastanede gördüğüm gibi yaşlı kadınlardan 3-4'ü vardı. 'Birazdan ilâçlama zamanı' dediler ve koruyucu tulum giymiş kişiler ilâçlama makinesi ile herkesi arkasına önüne döndürerek kıyafeti üzerinden ilâç püskürttüler. Benim dün geldiğimi söyledikleri için ilâçlamadılar. Ben gelmeden önce herkes bulaşıcı cilt hastalığı kapmış. İlâç yaralarına değdiğinde çok acıyordu. Herkes bağırıyordu.

Daha sonra benim ismim söylendi ve beni başka bir odaya götürdüler. Odada saç tıraş makineleri ve makaslar vardı. Benim saçımı kulağımın hizasında kestiler. Yerde bir sandık vardı ve kesilen uzun saçlarla doluydu. Hatta bembeyaz örülmüş saçlar da vardı.

**“Bize yemek diye, ayıklanmamış sebze üzerine sıcak su dökülmüş bir kâse “çorba” ve iki tane çok ufak ve sert buhar ekmeği verdiler. O yemeği yemezseniz aç kalacaksınız, yemeye kalkışsanız yiyemezsiniz!**

68 yaşındaki yaşlı bir kadın vardı; hacca gitmek için Suudi Arabistan'daki kişilerle irtibat kurduğu için tutuklanmış. Bu yaşlı kadının diyabet hastalığı vardı ve düzenli olarak insülin alması gerekiyordu. Ama kampta insülin almaya müsaade edilmediği için kadın çok acı çekmiş, dudakları kuruluktan çatlamıştı. 'Keşke karnım

doyacak kadar yemek yiyebilseydim bu hastalık o kadar da zorlamazdı beni' dedi. O konuşmanın üzerine ben kendi yemeği mi o kadına verdim.

Kendi yemeğini başkasına vermek de yasakmış. Benim yemeğimi başkasına verdiğimi kameradan gören gardiyanlar gelip beni altlarına alıp cop ile dövmeye başladılar. Acıya dayanamayıp 'Ya Allah!' demişim. Bunu duyan gardiyan beni daha da sert dövmeye başladı. 'Kurtarsın seni benim elimden, göreyim! Böyle olduğunuzdan, bu yüzden sizi burada tutuyoruz' dedi. İki kadına beni çekmesini söylediler ve beni sürükleyip köşeye yatırdılar. İki gün boyunca yerimden kalkamadım. Bu benim, gelip de ertesi gün yediğim dayaktı. Diz kapağı kemiğim yerinden çıkmış, bir gözüm morarmış ve şişlikten açılmaz hâldeydi.

Kampın içinde konuşmamıza da izin vermiyorlardı. Kadınlar gün içerisinde çıkıyor, daha sonra geri geliyorlardı. Ben de biraz iyileşince beni de çağırdılar 'eğitime' diye. 'Sınıf' adını verdikleri bir odaya götürdüler; sandalye dahi yoktu. Ellerimiz kelepçeli, dizimiz üzerine soğuk beton zeminde oturduk. Bize eğitim verecek kişi demir kafesin içerisinde bir masa ve sandalyede oturuyordu. Yeni gelenlere 'Allah'a inanıyor musun?' diye soruyorlarmış. Biz Müslüman olduğumuzdan, 'Hayır, inanmıyoruz' demiyorduk. Demediğimizde yine çok sert dövüyorlardı. Ben de cevap vermediğim için yine dövüldüm. Odaya döndüğümde o yaşlı kadın bana, 'Kızım, Yaraticımızı içimizde bilelim, dayak yemenin yerine sağlığımızı koruyup, hayatta kalıp, buradan çıktığımızda ibadetimizi ederiz. Ben de ilk geldiğimde 'Allah'a inanmıyorum' demediğim için dövülmüştüm' dedi.



### “Şi Jinping var mı?”

Bizim odalarımızı sürekli değiştiriyorlardı. Ben bizim ilçedeki kampta kaldığım için kamptaki birçok mağduru tanıyordum. Bir gün bizim mahalledeki cenaze yıkama ve kefenleme işlerini yapan bir dindar ablamızı bizim hücreye taşıdılar; aradan iki gün geçtikten sonra ‘Sorguya götürüyoruz’ diye aldılar ve yarı ölü şekilde geri getirdiler. Benim içim çok sızladı ve yanına yaklaşmaya çalıştım. O bana sadece, ‘Beni çırılçıplak soydular...’ cümlesini tekrarladı. İki gün sonra biraz iyileştiginde, çırılçıplak soyulup, elleri yukarı asılıp zincir ve kemerlerle dövüldüğünü söyledi. Karnını açıp gösterdi, derileri delinmişti.

**“Bizi birinci, ikinci ve üçüncü derece şeklinde derecelendiriyorlar. ‘Birinci derece’ dedikleri, benim gibi ‘Dine inanmıyorum’ demeyen ya da dinî inancı güçlü kişilerdi. Bunlar ‘dinden zehirlenmiş kişiler’**

**olarak sınıflandırılıyordu. Bize hep kafamızdaki dinî inancımızı silip attığımızda ikinci ve üçüncü derecelere inebileceğimizi söylüyorlardı. Her dersten sonra bağırarak ‘Allah var mı?’ diye soruyorlardı, biz de ‘Yok!’ diye cevap vermek zorundaydık. Ardından ‘Şi Jinping var mı?’ diye soruyorlardı.**

İki ay içinde beni bir daha sorguya götürdüler: ‘Sen kocanla tanıştığında sana dinî dersler anlattı mı? Seni ‘Başını ört’ diye zorladı mı? Yurt dışına çıktığınızda oradaki medreselerde okudun mu?’ diye sordular. Beni sorguya çektikleri hücrenin yanındaki hücrelerden erkeklerin acıdan bağıracağı sesler geliyordu.

Kampta kaldığım süre boyunca iki kere sorguya götürüldüm ve her seferinde yan hücrelerden gelen Uygur erkeklerin işkenceden bağırırkenki seslerini duydum.

65 yaşlarında bir yaşlı kadın vardı. Bir gün bayıldı, ayıltmaya çalıştık. İçten bir nefesten sonra yine bayıldı. Gardiyanlar o kadını götürdü, bir daha tekrar görmedim. Öldü mü, yaşıyor mu, bir bilgim yok. Ama bana kalırsa bizim yanımızdayken çoktan ölmüştü.

Kamptakilere puanlama sistemi getirmişlerdi. Her birimiz için 100 puan belirlenmişti. Ağlamadan, zorluk çıkarmadan onların dediklerini yaparsak tam puan alacağımızı ve bize ailemizle görüntülü görüşme fırsatı tanıyacaklarını söylüyorlardı. Ben kamptayken ailesiyle görüşebilene tanık olmadım.

**“Kamptayken bize her gün bilinmeyen ilâçları yediyorlar, yuttuğumuzdan emin olmak için eldiven giyip ağızımızın içini elle kontrol ediyorlardı. İlâçtan sonra sessizleşiyor, sakinleşiyorduk. Aile fertlerimizi, çocuklarımızı dahi hatırlayamıyorduk. Elimiz kolumuz titriyordu. Hatta sinirlemiyorduk bile!**

**Kaldığım 62 gün içinde benden 3 kez kan aldılar. Her seferinde küçük olmayan 8-10 şişeyi dolduruyorlardı. Benim zaten kansızlık hastalığım vardı, kan alındıktan sonra kendimi hiçbir sefer iyi hissetmedim.**

Kampta ne banyo yapmamıza imkân vardı, ne de değiştirecek çamaşırımız. Soğuk betonda oturmaktan hepimiz hastalanmıştık. Ben de onun etkisiyle, serbest bi-

rakıldıktan sonraki altı aya kadar küçük abdestimi tutamadım.

Kampta geçirdiğim 62'nci gün beni çağırdılar. Geldiğimdeki elbiselerimi çıkartıp bana geri verdiler ve giymemi istediler. Sonra kafama siyah çuvalı tekrar giydirip arabaya koyup yola çıktılar. Beni nereye götürecekleri hakkında hiçbir şey demediler. İki saat kadar devam ettik. Buradan daha da ağır koşullardaki kampların olduğunu, şükretmemiz gerektiğini, uslu durmazsak oralara nakledeceklerini söyleyip duruyorlardı. Ben de, 'Bu kez beni naklediyorlar' diye düşündüm.

Beni ilçe emniyet müdürlüğüne getirmişler, beklememi istediler. O sırada kocamı kapıdan geçerken gördüm ve beni bırakacaklarını düşünmeye başladım. Kocam ne Çince, ne Uygurca bilmemesine rağmen bir sürü belgeye imza attırdılar. Bana da kendi rızamla kampa girdiğime dair bir belgeye imza attırdılar. Kocama, 'Eşimde dinî aşırıcılık düşüncesi olduğundan kampta eğitilmesi için kendim teslim ettim' yazısına imza attırmışlar.

“Kocamın beni kurtarması, Pakistanlılar ile evlenen yaklaşık 40 kadının daha kurtarılmasına vesile oldu”

Beni tekrar yeraltı sorgu odasına aldılar ve dışarıda kampla alâkalı kesinlikle hiçbir şey söylemememi, eğer söylersem tekrar tutuklanacağımı, kampın güzel bir yer olduğunu söylememi tembih ettiler. Ben de kurtulabilmek için her şeye 'Tamam' dedim.

'Biz seni deneme olarak serbest bıraktık, eğer ağızından kampta gerçekleşenlerle alâkalı herhangi bir lâf çıkarsa seni tekrar tutuklayacağız' dediler. Hatta ben itiraz edersem, benim tüm akrabalarımı, benimle ilişkisi olan herkesi tutuklamakla tehdit



“Geceleri alınan çok sayıda kadın gördüm. Döndüklerinde konuşmazlardı. Sürekli ağlardı. Kadınlar intihar etmek isterdi.”

- Zumret Dawut

ettiler. Kamptan çıktığımda insanlar bana soru sormak yerine, beni görünce benden kaçıyorlardı.

Benim serbest bırakılmama kocam sebep oldu. Pekin'e gidip Pakistan Konsolosluğu ile görüşmüş ve benim durumumu anlatmış. Durum Xinjiang istihbaratına iletilmiş ve 'Tamam, geri gelsin, serbest bırakacağız' demişler. Geri gelip beni soruşturduğunda kimse takmamış, sonra tekrar gitmiş Pekin'e. Bu sefer Pakistan Konsolosluğu da içeriye almamış. Sonra kocam uluslararası medya kuruluşlarını çağıracağını söyleyince hemen bırakılacağımin sözünü verip kocam için uçak bileti de almışlar. Ertesi gün beni bıraktılar. Kocamın beni kurtarması, Pakistanlılar ile evlenen yaklaşık 40 kadının daha kurtarılmasına vesile oldu.

Ben kamptan kurtulmama rağmen bugüne değin geceleri uyuyamıyorum. Sadece

sabah 6 ile 10 arası uyuyabiliyorum. Her uyuduğumda kendimi kamptaymış gibi hissediyorum. Ya da tekrar tutuklanmış, idam edilecekmişim gibi rüyalar görüyorum.

Ben yurtdışında konuştuğum için babam öldürüldü. Zulüm arttığında, 'Yurtdışındakiler sessiz kalmışlar' diye inliyorduk. Yurtdışına çıkmadan önce ben de kızıp üzülürdüm 'Niçin yurtdışındaki Uygurlar sesini çıkarmıyorlar? Onlar çabalasaydı biz bugünlere kalmazdık!' diye. Ama yurtdışına çıktıktan sonra kardeşlerimizin sessiz kalmadıklarını gördüm ve daha da üzülürdüm. 'Keşke memleketteki kardeşlerimiz yurtdışındakilerin sessiz kalmadıklarını görselerdi' dedim.”

Yazar: Nureddin İZBASAR



# ÇİN'İN PROPAGANDA ORDUSU İFŞA OLDU



Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü (ASPI), Doğu Türkistan hakkında Çin'in yurtdışındaki geniş çaplı sahte propaganda ve Çin'e casusluk faaliyetlerini ifşa eden bir yeni rapor yayımladı.

Avustralya merkezli düşünce kuruluşu Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nün yakın tarihli bir raporu, Çin'in Doğu Türkistan'daki suçlarını örtbas etmek için yabancı sosyal medya ünlülerini

kullandığını ve bu ünlülerin Çin'in uluslararası propaganda gücü haline geldiğini belirtiyor.

**“Xinjiang Hakkında Ismarlama Konuşmalar “ başlıklı rapor, Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nün Ocak 2020'den Ağustos 2021'e kadar Çin kontrolündeki çeşitli sosyal medya platformlarında Doğu Türkistan'daki tüm durumu kapsayan bir dizi makale yayınladığını gösteriyor. Bu içerik, Çin propagandası için çalışan 13 yabancı ünlü tarafından derlendiği belgeleniyor.**

Ünlü isimler önce Doğu Türkistan'da Çin'in organizasyonuyla bir tura çıkacak ve hemen sonra Çin'in Doğu Türkistan'daki politikalarını savunan, karalayan



videolar veya başka içerikler hazırlayıp yayacaklar. Uygur yemeklerine, kültürüne, dans ve şarkı, halk oyunlarına odaklanmanın yanı sıra Doğu Türkistan'daki zorunlu çalıştırma veya büyük çaplı tutuklamaların hiç var olmadığı yönünde iddialarını ortaya atıyor.

Rapora göre, şahıslar ayrıca Doğu Türkistan hakkında yabancı medya ve araştırma kurumlarından gelen haberleri ve araştırma sonuçlarını yalanlamaya çalışıyor. Video, yazıları, Çin'deki yabancı medya kuruluşları, elçilikler ve diplomatlar tarafından geniş çapta servis edilmek üzere dağıtılıyor ve tek kaynaktan alınıyor. Onları daha tanınır hale getirmeyi ve izleyici sayısını artırmayı hedefliyor.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü, raporda çeşitli sosyal medya şirketlerini Çin rejimiyle ilgili bu tür hesapları ve içerikleri daha etkili bir şekilde tanımlayacak önlemler ve düzenlemeler önermeye çağırıyordu.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin'in 13 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'ne yanıt olarak "Çin'i şiddetle



eleştiren bu rporada itirafının işkence yoluyla alındığını iddia ediyor. Bu tamamen iftiradır.” diyerek kendini savundu.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü, Doğu Türkistanla ilgili son yıllarda yayımlanan raporlarıyla bilinen en bağımsız araştırma merkezi sayılıyor. Doğu Türkistan'da Çin'in soykırımının dünyaya teşhir edilmesinde kilit rol oynamış ve “Satılık Uygurlar” başlıklı raporun da 20 yıllık bilimsel çalışmaların en çok bulunduğu rapor olduğu söyleniyor.

*Yazar: Muhammed Ali Atayurt*





## AŞKIN VE CİHADIN ÜLKESİ: DOĞU TÜRKİSTAN

Uçsuz bucaksız Çin ordusu, Budist/Taoist rahipler, çalgıcılar, Talas'ta, Tevhid erlerini yenmenin hayalini kuruyor; şarap yüklü atlar, lanet olası yüklerinin altında ezim ezim eziliyordu.

Abbasi Halifesinin duasıyla uğurlanan Mücahidler ise, Karluk kardeşleriyle buluşmuş, Kıta'nın, izmler batağından kurtulacağı anı gözlüyorlardı.

Akşam güneşi batıyor, gönüller aydınlanıyordu, bir anda. Arapça/Türkçe zafer çığlıkları duyuldu.

Hak, bir kez daha galip gelmişti.

Buhari/Tirmizi hadis aşkıyla yollara düşmüş, İbn-i Sina tıbbın kitabını yazmış, Farabi tevhid düşüncesini pratize etmiş, Uluğ Bey/Biruni göğün sırlarını keşfetmiş, Harezmi sayılarla dans etmiş, Serahsi hukuku çağına nakşetmişti.

Kaşgarlı, Türkçenin derinlerine inmiş, Yusuf Has, mutluluğun bilgisine ulaşmış, Edip Ahmet gerçeğin eşiğine yüz sürmüştü.

Yazının başkenti, akupunkturun vatani, 12 makamlı müziğin kapısı olmuştu Doğu Türkistan.

14 harfle dünyaya hakim olmanın adıydı, Uygur Alfabeti.

1763/Çin işi bir işgaldi. Birlik bozulunca dirlik kalmazdı. Bitmeyen kin, 1000 yıl sonra yeniden zehir kustu, Doğu Türkistan'a!

Atalık Gazi Devleti Lideri Yakup Han, Abdülaziz'e elçiler yolladı, biat etti. Türkistan nefes almıştı yeniden.

93 Harbi, Çin'e yaradı. Türkistan, artık Sincan 'işgal edilmiş topraklar'dı.

Fakat neden Türkiye'de bir ilçenin adı hala Sincan'dı?

İç/dış dünya ile irtibatı kesilen Urumçi'de, tek telgraf makinası, Sömürge Valisinin elindeydi.

1931/Hotan/Mehmet Emin Buğra, Kaşgar/Osman Batur, Karaşehir/Hafız Bey, Kumul/Hoca Niyaz, Altay/Şerif Han... Kutsal Cihad'ı başlatırlar.

1933/Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulur. Lider Hoca Niyaz/yardımcısı Sabit Molla'dır.

Lakin Ankara, Stalin/Çin aşkına, yeni devleti tanımaz.

Böke Batur namıyla bir Mücahid çıkar, Çin'in karşısına. Çarpışır çarpışır, şehit olur.

Böke'nin gerilla eğitiminden geçmiş bir arslan vardır sahada: Osman Batur!

Altay Dağları'nın özgürlük savaşçısının kulağından hiç gitmez, Böke'nin sözleri:

**“Bugün silahımızı alanlar, yarın canımızı alırlar. Bir gün biz, kafirleri yine çölün öbür tarafına atacağız. Sayıları, Taklamakan çölündeki kum taneleri kadar olsa bile...”**



40'ındaki Batur, 30bin eriyle 10 yıl cihad eder. Çin'in kuvveti 300bindir. 1'e 10!

Hain bir ırkdaşı, ihbar eder Batur'u.

200 kişilik birliğe direnir.

29 Nisan 51/Esirdir, kulakları ve kolları kesilmiştir; Hazret-i Hamza gibi.

Katiller nişan almışlardır. Hamza yürekli-dir Batur: “Gördüğüm hiçbir şeyden korkmam!”

Şehadete uzanan bir ses duyulur: “Allahuekber!”

Haberi, annesine ulaştır: “Ben oğlumu bugünler için doğurdum!”

İsa Yusuf yaşayan tarihtir, kayda geçer, olup biten ne varsa... “Vatan için vatan!” sloganıyla Türkiye'dedir, İsa Yusuf. Timsah gözyaşı döken Ankara bürokrasisini aşamaz bir türlü.

49/Mao, Doğu Türkistan'a Çinli aileler yerleştirir. % 4'ten % 50'ye çıkarır, kısa zamanda. Koloni şehirler kurulur.

Ezanlar susturulur, camiler kapanır.

Milyon milyon Uygurlu, Himalaya/Pamir dağlarında vatana hasret giderken,

95/Hoten Cihadı, ardında binlerce şehit bırakır. ‘Dünya ile beraber hareket eden(!)’ başkentler, kadehleri katliam için kaldırır.

2017/Doğu Türkistan'da 7-8 aylık hamileler, ‘2. çocuk yasağı’ yüzünden kürtaj oluyor, 8 yıllık maaş karşılığı ceza ödüyor, anneler kısırlaştırılıyor..

Melek yüzlü Uygur kızları, ailelerinden koparılıyor, Çin'in iç bölgelerindeki köle pazarlarına götürülüyor; bir daha da haber alınamıyor.

Yer altı/yerüstü kaynakları iç ediliyor; petrol, altın, bakır... ev sahibinden kaçırılıyor.

Katliamcı Abd, soykırımcı Fransa, sömürgeci İngiltere ve kinci Rusya ile 5'li çete kuran Çin, gücünü, dünyayı kuşatan sahate liderlerden alıyor...

Hayat acılarla devam ediyor; Talas Ovası, kardeşlerinin yolunu gözlüyor.

*Yazar: Tarık Sezai Karatepe*



## ÇİN'İN DOĞU TÜRKİSTAN POLİTİKASI

Tarihin en eski devirlerinden itibaren Türk vatani olan Doğu Türkistan ve Doğu Türkistan Türklüğü akla, mantığa, ilme uymayan iddialarla inkâr edilmektedir. Doğu Türkistan toprakları tarihin en eski devirlerinden itibaren Türk yurdu olmuştur. Doğu Türkistan toprakları birçok Türk devletinin kurulduğu yer ve Türk Devletlerinin önemli sığınak merkezi olmuştur.

Hunlar, Tabgaçlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Büyük Selçuklular, Cengizhan'ın kurduğu Türk-Moğol Devleti ve Timur Devleti gibi Cihan şümül Türk Devletleri bu bölgede kurulmuştur. Ayrıca Saidiye Devleti gibi bölgesel bir güç olarak kurulan Türk Devletinin de merkezi yine bu coğrafya olmuştur<sup>[1]</sup>.

Kadim Türk Yurdu Türkistan'ın 1757'de başlayan Rusya ve Çin tarafından işgal hareketleri 1759'a kadar süren işgale karşı başlayan bağımsızlık mücadeleleri kapsamında gerçekleşen 42 isyan hareketleri neticesinde kısa süreli de olsa 1863, 1933

ve son olarak 1944 yılında bağımsızlıklarını elde etmeyi başarmışlardır.

Son bağımsızlık hareketini 1941'de başlatan Osman BATUR 22 Temmuz 1943'te Han ilan edilmiş ve 1945'e kadar Doğu Türkistan'ın birkaç şehri hariç kontrol altına almayı başarmış olsa da Çin'in yoğun saldırıları karşısında kuvvetleri yavaş yavaş erimiş ve maalesef Şubat 1951'de Kambal'da esir düşmesiyle devlet de fiilen sona ermiştir. Ağır işkencelerden geçirilen Osman BATUR, etleri lime lime parçalanmış, kolları kesilmiş ve ölmek üzereyken 29 Nisan 1951 günü kurşuna dizilerek Şehit edilmiştir.

Bu coğrafya bir Türk yurdu olsa da Çin tarihi ve ilmi gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde; "Kuzeyden gelen göçebelerle (Türkler), bölgede yaşayan Çin halkının(!) karışıp, kaynaşması sonucu bugünkü Sinkiang halkı(!) meydana gelmiştir" diyerek Türk kimliğini ve varlığını yok saymaktadır. Bu nedenle 1884 yılında Doğu

Türkistan'a "Sinkiang" adını vererek, bu coğrafyada Türklüğü inkâr etmeyi devlet politikası haline getirmiştir.

**Çin Doğu Türkistan'da sistemli bir şekilde Çinlileştirme politikası uyguladığı görülmektedir. 1949'da Türk oranı %95, Çin %5 iken Bugün ise Çinli nüfusu neredeyse %50'ye yaklaşmıştır. Ve Çin her geçen gün bölgeye yeni Çinli aileler iskân etmektedir.**

Çin her ne kadar inkâr etse de Doğu Türkistan nüfusunun tarihi süreci incelendiğinde; 1876'da 4.779.770, 1938'de 4-6 milyon arasında, 1944'de 15-20 milyon aralığında olduğu<sup>[2]</sup> çeşitli kaynaklarda değerlendirilmektedir. Güncel nüfus verileri Çin tarafından güncel ve resmi olarak açıklanmamakla birlikte 2010 yılı verilerine göre Doğu Türkistan'da yaşayan 40 milyon civarındaki nüfusun 24 milyonu Uygur Türklerinden oluşmaktadır<sup>[3]</sup>.

2016 yılı verilerine göre 1,379 milyar nüfusa sahip olmasına karşın Çin<sup>[4]</sup>, homojen bir etnik yapıya sahip değildir ve nüfusun 2010 nüfus sayımına göre Çin nüfusunun %8,49'unu 55 ayrı etnik unsura ayrılan azınlıklar oluşturmaktadır<sup>[5]</sup>. En önemli azınlık etnik gruplar ise Moğollar, Uygurlar, Koreliler, Kazaklar, Tacikler, Çinli Müslüman Huiler (Dunganlar) ve Tibetlilerdir<sup>[6]</sup>.

Zengin yeraltı kaynaklarına sahip Doğu Türkistan coğrafyasını işgal altında tutan Çin, Türk nüfusunu yok saymakla birlikte nüfusun artmaması ve mevcudun da azalması için akla hayale gelmeyen baskı, zulüm, asimilasyon ve soykırım politi-

kası uygulamakta olduğu görülmektedir. Hatta fazla doğumları engellemek adıyla zorunlu kürtajlarla daha doğmadan Türk çocukları katledilmektedirler.

Doğu Türkistan'da yaşananlar az da olsa uluslararası toplumun dikkatini çekebilmektedir. ABD'nin önde gelen Siyaset bilimcisi ve politik analizleri ile tanınan gazeteci-yazar Thomas Harris "Günlük Mesajlar=Daily Message" adlı bir haber sitesinde çarpıcı bilgiler vererek; bölgede yaşanan hukuk ve temel insan hakları ihlallerini dile getirmiştir. Fakat aynı zamanda Batı dünyasını yaşayanlar karşısında sessiz ve suskun kalmakla itham<sup>[7]</sup> etmekten de geri kalmamıştır.

Çin hükümeti tarafından günümüzde 1 milyondan fazla Uygur Türkünün Hitler Almanyasının Yahudi ölüm kamplarından farksız olduğu bildirilen çeşitli kamplarda insanlık dışı şartlarda göz altında tutulduğu, hatta Müslümanların oruç tutması ve namaz kılması dahi yasaklandığı zaman zaman çeşitli basın kuruluşlarında yer bulabilmektedir.

Türk yurdu olan Doğu Türkistan'da Çin tarafından Türklere karşı çocuk yuvalarına kadar indirgenen asimilasyon, dönüştürme ve kültürel soy kırım uygulamaları hayatı yaşanmaz hale getirmektedir. Fakat bu arada Çin yönetiminin ülke genelindeki bütün Çinli olmayanlara karşı bir yok etme politikası uygulamaktadır.

Hapishane ve kamplara özellikle; öğretmenler, devlet memurları, din adamları ile çiftçilerin alındığı ve Çin Nazi Kamplarındaki benzer şekilde "Eğitilerek" asimile edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Camiler kapatılarak, Türk ve Müslüman nüfusun dini yönden de asimile edilmeye çalışıldığı görülmekte, evlerde dini kitap bulundurmak dahi yasaklanmaktadır. Ay-

rica Türklerin kendi dillerinde eğitimlerini almalarını ve istedikleri üniversitelere gidebilmeleri de çözüm bekleyen sorunlardan bir diğeridir. En dayanılmaz olan uygulamaların ise özellikle bekar kız çocuklarının Çin içlerinde sülfi işlerde çalışmaya zorlanması ve “İkiz Aile” uygulaması adı altında eşleri Çin Nazi Kamplarına kapatılan aileler başta olmak üzere evlerine kadın ve erkek Çinli devlet Memurlarının Türk evlerinde birlikte yaşamaya zorlanmalarıdır<sup>[8]</sup>.

Doğu Türkistan’da yaşananları dünyaya duyurabilmek adına 4 Mayıs 2018 günü Almanya merkezli Dünya Uygur Kurultayı’nın girişimi ve organizesi ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaklaşık 2 bin Uygur Türkünün katılımıyla, Çin yönetiminin Uygur Türklerine yönelik uygulamaları dev mitingle protesto edilmiştir. Miting, Dünya Uygur Kongresi Onursal Başkanı Rabia Kadir ve Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa’nın da katılımıyla gerçekleşmiştir. Katılımcılar Çin’in zulümlerini dile getirirlerken bir taraftan da Türkiye’den daha fazla destek belediklerini de dile getirmeleri<sup>[9]</sup> dikkatlerden kaçmıştır.

## Sonuç olarak;

Çin’de yaşanan insanlık dışı uygulamalara Türkiye dışında İslam İşbirliği Teşkilatı ile diğer Türk Dünyasının neredeyse sessiz kaldıkları görülmektedir. Ne yazık ki Çin zulmüne yeteri kadar olmasa da

Hıristiyan Batı ve ABD yönetimleri, Parlamentoları ve Avrupa Birliği’nin tepki ortaya koyduğu, Çin’e Doğu Türkistan’daki insanlık dışı cinayet ve soykırım uygulamalarına son verme çağrılarını yaptıği görülmektedir.

Türkiye son zamanlarda Rusya ve İran ile Suriye politikaları üzerinden siyaseten ve ayrıca ekonomik işbirliği ile bir yakınlaşma yaşarken aynı zamanda Çin ile de ilişkileri geliştirme çabaları görülmektedir. Bu ilişkilerin geliştirilme aşamaları ile birlikte Doğu Türkistan sorunu ile de ilgilenildiğini Çin yönetimine daha yoğun hissettirerek, Çin’in bölge üzerinde uyguladığı politikalarında iyileştirmelerin yapılması sağlanabilir.

*Yazar: İsmail Cingöz*

[1] dogu-turkistan.net; “Doğu Türkistan’ın Bugünkü Nüfusu”, <http://dogu-turkistan.net/2012/04/26/dogu-turkistanin-bugunku-nufusu/>, 26.04.2012.

[2] Doğuturkista.net; “Doğu Türkistan’ın Bugünkü Nüfusu”, 26 Nisan 2012, <http://dogu-turkistan.net/2012/04/26/dogu-turkistanin-bugunku-nufusu/> [3] 2010 yılı verilerine göre; Doğu Türkistan’ın Demografik Yapısı; Uygurlar: 24.000.000, Kazaklar: 3.000.000, Kırgızlar: 850.000, Özbekler: 100.000, Tatarlar: 70.000, Tacikler: 80.000, Moğollar: 100.000, Huiler (Dunganlar/Çinli Müslümanlar): 500.000, Çinli nüfus: 11.000.000 olduğu değerlendirilmektedir. (Ayrıntılı bilgi için bkz: <http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=75&t=1371>) [4] Dünya Bankası; “United Nations World Population Prospects”, 06.05.2018 [5] Communiqué of the National Bureau of Statistics of People’s Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census (No. 1). National Bureau of Statistics of China. 28 Nisan 2011.

[6] Mustafa KESKİN, “Çin’de Etnik Azınlıklar ve Doğu Türkistan Sorunu”, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2013.

[7] Haber Nida; “Çin Doğu Türkistan’da Kültürel Soykırım da Yapıyor!”, 03.05.2018, <http://habernida.com/cin-dogu-turkistanda-kulturel-soykirim-da-yapiyor/>

[8] Ayrıntılı bilgi için bkz: “Ey Türk – İslam Alemi ! Çin’in Cinayet ve Soykırımları Karşısında Nerelerdesiniz?”, 26.04.2018, <http://www.uygurhnet.org/57097-2/>

[9] “Uygurlar Çin Baskılarına Karşı Büyük Protesto Yaptı”, 04.05.2018. <http://dogu-turkistan.net/2018/05/04/uygur-lar-cin-baskilarina-karsi-buyuk-protesto-yapti/>





## ABDÜLHAMİD'İN FRANSA'YA YAPTIĞINI ÇİN'E YAPMAK!

Batı yıllarca, dini ve milli değerlerimize hakaret etmeyi, Müslümanları öteki bilip onlara zulmetmeyi kendine görev bilmişti! Dünyanın güç dengelerinin yer değiştirmesiyle İslam'a karşı düşmanlık ve zulüm görevi de yön değiştiriyor ya da bu görev ve başkaları da ortak oluyor.

Gün geçmiyor ki Doğu Türkistanlı soydaşlarımıza ve dindaşlarımıza Çin Hükümeti ve halkı tarafından uygulanan asimilasyon ve zulümle ilgili tüylerimizi ürperten yeni haberler almayalım. Planlı bir şekilde yürütülen bu asimilasyon ve zulümde Çinlilerin kirli elleri bu sefer Müslümanların en kutsal değeri olan Kur'an-ı Kerim'e uzandı.

Çin, Doğu Türkistan'ı asimile edebilmek için akla gelmedik yöntemleri uygulamaktan çekinmiyor. Uygur kızlarının Çinli erkeklerle zorla evlendirilmesinden tutun da çalışma kamplarına, doğum kontrolünden zindanlarda akla hayale gelmedik işkencelere varıncaya kadar her türlü insanlık dışı uygulamayı Uygur Türkleri üzerinde kullanmaktan çekinmiyor.

Bu zulümler öylesine insanlık dışı ki yapı-

lanlara Batı bile tepki gösteriyor. Gözleri körleşmiş, kulakları sağırlaşmış, vicdanları ölmüş Çin hükümeti ve halkı zulmü azaltmak yerine her geçen gün şiddetin dozunu artırıyor.

“ Çin'den gelen son haber ise vicdanı olan herkesi üzecek cinsten. Bölgedeki Müslüman aktivistlerce paylaşılan görüntülerde, restoran olarak kullanılan mekânın zemininin, çok sayıda Kelime-i Tevhid ve Kur'an ayetleri içeren çinilerle kaplandığı görülüyor. Birçok masanın yerleştirildiği restoranda Çinliler hiçbir şey yokmuşçasına yemeklerini yiyorlar.

Bu durumu cehalet ve bilmezlikle açıklamak mümkün değil. Restoran sahibi de orada yemek yiyen Çinliler de ne yaptıklarının gayet farkında ve bilincindedir.





İnsanlık ve vicdanlar ölünce ortaya böyle kabul edilemez görüntüler çıkıyor.

Çin yönetimi daha önce de Doğu Türkistan'da birçok cami ve dini mekânda benzeri uygulamalar yapmıştı. Bölgede onlarca cami yıkılırken, çok sayıda cami de içkili restoranlara ve barlara çevrilmişti.

Bütün bu yaşananlara kayıtsız kalmak, bunları görmezden gelmek mümkün değil. Kutsala karşı yapılan bu saygısızlığa hem ferdi hem de kurumsal planda tepki göstermek gerekir. Fertlerin yapabilecekleri; bu yapılanları kınayarak başta Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu'na e-postayla bildirmek ve sosyal medya üzerinden tepkilerini göstermek olabilir.

Ama asıl tepki kurumsal alanda olmalı. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı devreye girmeli, diplomatik kanallar kullanılmak suretiyle konuyla ilgili hassasiyet Çinli yetkililere iletilmeli ve bu akıl almaz uygulamanın sonlandırılması sağlanmalıdır.

“Sultan, Güç ve Hassasiyet” isimli kitabında Ahmet Uçar; Osmanlı'nın, son günlerinde dahi bu gibi meselelere müdahale ettiğini ve böyle konularda Müslümanların hassasiyetini şu şekilde anlatır:

“Fransız yazar Henri de Bornier, 1888'de, Comedie Français'de sahnelenecek “Muhammed” isimli Peygamberimize hakaret

eden oyununu yazdı. Sultan Abdülhamid, durumu öğrenince oyunun engellenmesi için diplomatlara emir verdi. Osmanlı Hariciye Nazırı, yani Dışişleri Bakanı Said Paşa, Paris Elçisi Esad Paşa'ya telgraf çekerek harekete geçmesini istedi. Esad Paşa, hemen Fransız Dışişleri Bakanlığı nezdinde harekete geçti. Osmanlı yönetimi, Fransa'nın İstanbul elçisini defalarca uyardı. Osmanlıların Paris ve Fransızların İstanbul elçilerinin teşebbüsleriyle oyunun sahnelenmesi 1890'a kadar engellendi. Bornier'in oyununun 1890'da tekrar sahnelenme girişimi, Osmanlı yönetiminin baskısı sonucu yine engellendi ve oyun bütün Fransa'da yasaklandı.”

Devlet ve onun kurumları bu gibi durumlar için vardır. Diplomasinin inceliklerini burada kullanamayacaksak ne zaman ve nerede kullanacağız! Devletimiz ne yapıp edip bu rezalete son verilmesini sağlamalıdır.

Çin bilmelidir ki yapılan bütün zulümler ve asimilasyon çabaları onları hedeflerinden uzaklaştıracaktır. Yapılan bu zulümler ve işkenceler hem Doğu Türkistanlıları daha fazla birbirine kenetlemekte hem de dünya halklarının nefretini üzerlerine çekmektedir.

Özellikle kutsala yapılan saldırılar onlara duyulan nefreti kat be kat artırmaktadır.

Doğu Türkistanlı Müslüman kardeşlerimizin bir an önce hürriyetlerine kavuşması en büyük temennimizdir.

*Yazar: Mustafa Sabri Beşer*

# ÇİN'İN YENİ TRENİ, YAĞMALANAN KAYNAKLARI TAŞIYACAK



Çin, yağmaladığı pamuk kaynaklarının çoğunu Doğu Türkistan'dan Çin'e taşımak için Doğu Türkistan'ın Aksu vilayetinden Çin'in Shandong Eyaletine özel bir direkt tren hattı oluşturdu.

Çin'in yayın organı Tanrıdağ haberine göre, 21 Kasım'da Doğu Türkistan'dan yağmalanmış 1.500 ton pamuk taşıyan bir trenin Aksu vilayetinden ilk kez Çin'in Shandong Eyaletindeki Weifang'a doğru hareket ettiği, Bunun doğrudan Aksu vilayetinden Shandong'a giden ilk pamuk yüklü özel tren olduğu ve Huajiang Logistics şirketinin demiryolu hattı ile taşınaçağı bildirildi.

Çinli pamuk şirketi yetkililerine göre, özel trenin Doğu Türkistan'dan Shandong Eyaletine 30.000 ton saf pamuğu taşıma kapasitesine sahip olduğu ve tek duraklı direkt tren dört gün içinde malları karşıya teslim edebileceğinden bahsediyor.

Çin medyasında çıkan Haberde yine Doğu Türkistan'ın pamuk kaynaklarının taşınmasında kullanılacak olan hattın, ara

bağlantıların sayısını azaltarak en kısa sürede son istasyona teslim edilmesini sağlayacağı vurgulanıyor.

**“ Bilgilere göre Çin, yalnızca 2020 yılında Aksu vilayet demiryolu ile Çin'e 490.000 ton pamuk taşıdı ve bu yıl 21 Kasım itibarıyla 6.114 vagonla 386.400 ton pamuğu Çin illerine kaçırdığı ve yıl boyunca toplam 540.000 ton pamuğun yağmalanmasının planlandığı bildirildi.**

Gözlemciler, Çin'in uluslararası topluma Doğu Türkistan'da pamuğun elle değil makine ile toplatıldığı hakkında yalan söylediğini, aslında Doğu Türkistan'da pamuğun zorla çalıştırılan Uygur köle işçiler tarafından toplandığını, Çine gönderilen sonra Uluslararası markalara satılan pamuğun zorla köle olarak çalıştırılan halkın canı bedeline elde edildiğini hatırlattı.

Yazar: Zehra ÖZUYGUR



## “ÇİN MODELİ” İŞİMİZE GELMEZ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7 Aralık salı günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurmaylarına 'ekonomide yeni dönem yeni yol haritasını anlatırken “Çin modeli büyüme” örneğini verdiği haberlere yansdı.

Bu konu üzerine çokça yazılıp çizildi. Ben siyasetçi değilim, Ekonomist hiç değilim. Ama yöneticilerimizin dilinden bir türlü düşmeyen, hatta “toprak bütünlüğünü savunuyoruz” dediği Çin'in, 73 yıldır işgali ve sömürgesi altındaki Türk-İslam yurdu Doğu Türkistanlı bir gazeteci olarak gelin size Çin nasıl büyüdü kısaca onu anlata-yım.

2013'te Xijiping'in tahta oturmasıyla Çin'in büyümesi başladı ve ekonomisi şahlandı. Doğru! Ucuz İşgücü ile ihracata dayalı büyüdü değil mi? Ama bu nasıl oldu? bilen var mı?

Çin'in bir faşist devlet olduğunu bilmeyen yoktur sanırım. 1,4 milyar insanı dikta rejimle, katı ve baskıcı politikalarla dizginlemeye çalışıyor.

Çin modeli işimize gelmez derken bizim gibi demokratik bir ülkede yaşayan insanları elinde sopayla idare etmek mümkün mü?

Ha! Burada Çinlilerin taktiksel hamlelerinden veya ekonomik birtakım girişimlerinden yararlanabilir miyiz? Tabi ki alabiliriz ama o isimle değil! Türk modeli olsun! İslam Modeli olsun. Hazır da Sayın Cumhurbaşkanımız faizcilere, tefecilere ekonomik savaş açmışken. Ama bunun adı Çin modeli olmasın.

Kendi celladımıza aşık olmayalım. Yüce Türk milletine yakışmıyor “Çin modeli.”

Herkes farklı bir şey söyledi. “Çin modeli bize gelmez” diyenleri tebrik ediyorum ve



katılıyorum. Çin gibi büyüyeceğiz demek için bize;

- 1. Yıllar öncesinden insanları köleleştirmek için hazırlanmış Stratejik planlama yapılmış olması lazım!**
- 2. Ekonomi yapısı ve Maliye politikası ona göre şekillenmesi lazım!**
- 3. İş gücü ona göre ayarlanması lazım!**
- 4. Toplama kampları kurulması lazım!**
- 5. Sanayi ve tekstil şehircikleri, dev endüstri parkları kurulması lazım!**
- 6. Üretim yapısı da ona göre örgütlenmesi lazım!**
- 7. Her şey, devletin bizzat kontrolü altında olması ve politikaları uygulayacak kolluk kuvvetlerin oluşturulması lazım!**
- 8. İçerisinde gıkını çıkarmadan bedava çalışacak milyonlarca insan olması lazım!**
- 9. Dışa açık veya kapalı olmak, eğer açıksa Yatırımcılar ve ihracat konusu ona göre ayarlanması lazım.**
- 10. Köle işçi çalıştırma nedeniyle Yaptırımlara karşı stratejiler geliştirilmesi lazım!**

Lazım da lazım!

Çin kısmen işte böyle büyüdü!

## **Peki neydi bu ucuz işgücü ve buna dayalı ihracat politikası?**

Size Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da Uygur kardeşlerimize neler yaptıklarını ve bunun Çin ekonomisine nasıl (sözde) kazandırıldığını anlatayim.

İnsanları cüzi bir miktar ücret karşılığı köle gibi çalıştırıyorlar.

Çin neden Uygur Türklerini köle olarak kullanıyor biliyor musunuz?

Komünist Çinliler, Türkleri tarım ve hayvancılıkla uğraşan, aslında âtil olan, pek bir işe yaramayan, geri kalmış, medeniyetsiz, marjinal ve radikal bir toplum olduğunu damgalamak istiyor. Doğu Türkistan'ın en ücra köşelerine kadar gidip Uygur Türklerini otobüs ve trenlere doldurarak, Toplama Kamplarının yanına konteynerlerle kurulmuş yeni Sanayi ve endüstri şehirciklere yerleştiriyor.

Çalışma şartları nasıl? diye sorarsanız, Yaş sınırı yok! Kadın erkek ayrımı yok! Envai çeşit suçlamalarla toplama kampına alınan İnsanlar, bu şehirciklerde 16 saat zorla çalıştırılıyor.

## **Ya dışarıdaki insanlar?**

Yaşlı ve Çocuklar pamuk tarlalarında veya ceviz kırma da, veya çeşitli hafif sanayi bölgelerinde çalıştırılıyor. Önce kampa alınması yüzünden Hamile kadınların karınıdaki bebeği çeşitli kimyasallarla zorla düşük yaptırarak çalışmaya gönderiyor.

Çeşitli tekstil, elektrik kabloları, hazır giyim, ayakkabı atölyeleri, güneş paneli başta olmak üzere endüstriyel bölgelerin neredeyse tamamı Toplama kampları yakınına kurulduğundan, İşçiler genelde fabrikalarda kalıyor ya da Ceza Kampında barındırılıyor.

Aslında bu sistem hep vardı ve sadece cezaevlerindeki gerçek suç işlemiş mahpuslar için geçerliydi. Şimdi ise geliş güzel tutuklanan Müslüman Türkler için de sistematik olarak uygulanıyor. Eskiden Cezaevlerinin içine fabrika kurarlardı, şimdi ise Fabrikaların içine cezaevleri kuruyorlar!



Bir odada otuz kişi, 8'er saat olmak üzere devir daim olarak uyumasına izin veriliyor. Ayda bir kere, o da "profil iyi" ise evlerine gidip gelebiliyor, kötü ise izin verilmiyor, aldığı para da 40 doların altında.

## Çin öyle bir devlet ki, radar gibi! Adeta her yerde 7/24 suçlu arıyor. İnsanların özel hayatı komünist rejim tarafından adım adım izleniyor.

2016'dan itibaren Çin'in resmi verilerine göre, 7 milyondan fazla Doğu Türkistanlı Çinlilerin "Eğitim merkezi" dedikleri Gulag ve Holokost varı Ceza kamplarında dönüşümlü olarak alıkonuluyor.

## Peki bu kampların amacı nedir bilir misiniz?

Asıl amaç Doğu Türkistan'daki, kafasına göre sınıflandırılan insanları en düşük profilden başlayıp teker teker yok etmek! Bu uygulamalar arasında ideolojik yıpratma, bünyesini zayıflatma, kısırlaştırma, ağır işkence ve kimyasal deneyler yer alıyor. Böylece insanları dini ve milli kimliklerinden, İslami İncancından, inandığı tüm değerlerden uzaklaştırarak öz benliğinden koparmayı, mankurtlaştırmayı hedefliyor.

Sadece 7-8 milyon değil ki, Çin'in köle

olarak kullandığı insanların sayısı. Dikkat ettiyseniz Çin verilerine göre dedim. İnanalım mı?

Gerçek sayıyı anlamak için şöyle ilerleyelim. Hani Çin'in "Kardeş Aile" Politikası vardı ya! Çin işgal güçleri her eve tek tek giriyor ve işi olanları es geçip, evde oturan her kim olursa olsun hasta mı, özür lümü, Çocuk mu, Kadın mı? gözetmeksizin, "iş bulup çalışacaksın, yoksa biz seni "istihdam" edelim" diyor. Bunu da utanmadan Uluslararası topluma "Uygurlara sunulan fırsat"mış gibi propaganda yapıyor.

Bunun sonucunda karşılaştığımız manzara ise, Ar namusumuz çiğnenmiş, evdeki Çinli, rejimin de desteğini alarak istediği Müslüman Uygur kızı ile evlenebilir hale gelmiş.

Sonuç itibariyle Çin'i büyüten o meşhur "ucuz iş gücü", aslında Müslüman ve Türk olan bir milletin topyekûn imha edilmesi üzerine kurulu plan-projedir.

İnanıyoruz ki, Her zorluktan sonra bir kolaylık mutlaka vardır. Allah Aziz Türkiye-miz ve yönetenlerin yardımcısı olsun. Türk milletini, İslam ümmetini, her iki dünyada aziz kılsın! Başını eğdirmesin. Amin!

Yazar: Muhammed Ali Atayurt

## ÇİN'İN İPEĞİNE KANMAYIN!

Türkiye'nin etrafındaki ülkelerle son dönemde oldukça iyi ilişkiler kuran Çin, son olarak Irak'ta okul inşaatlarının yapımını üstlendi.

Irak Hükümeti, Çin ile ülke genelinde okul inşası için 15 sözleşme imzaladı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımî'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, sözleşmelere ilişkin bilgi verilirken anlaşmalar Power China Şirketi ve Sinotek şirketleriyle yapıldı. Anlaşmaya göre Irak'ta bin okul inşaatı yapılacak. Şirketlerin, Çin'e istihbarat sağlamak ve ülkeleri kendilerine ekonomik olarak bağlamak amacıyla faaliyet yürüttüğü bilinirken, Çin'in yaptığı hamlelerle Türkiye'nin etrafını kuşatmaya aldığı gözüküyor.

### “ŞİRKETLERİN TEMEL AMACI ÇİN'E İSTİHBARAT SAĞLAMAK”

Doğu Türkistan Vakfı Genel Sekreteri Abdullah Oğuz, “Irak Hükümetinin, Power China şirketiyle 679, Sinotek ile 321 adet olmak üzere toplam bin okul yapımını kapsayan 15 sözleşme imzaladı. Şimdi her şeyden önce şunu söylemek lazım. Şimdi bugün itibarıyla artık özellikle yurtdışında faaliyet gösteren büyük firmalar bazında bakıldığı zaman özel sektör, özel şirket diye bir şey yoktur, bu tamamıyla vizyondur. Çin'in yurtdışında ve yurtçinde faaliyet gösteren büyük çaplı küresel şirketlerin tamamı Çin devletinin güdümünde istihbarat sağlayan ve güç sağlayan mekanizmalar halinde çalışırlar. Bunların temel amacı bugün itibarıyla artık ticaretten ziyade Çin devletinin menfaatlerinin



propagandasını yapmak ve gittiği ülkeleri ekonomik olarak kuşatarak ülkeleri Çin'e bağımlı uydu devletleri haline getirmektedir” dedi.

### “BÜTÜN MÜSLÜMAN ÜLKELERİ UYARIYORUZ”

Çin'in bu politikasını 40 yıldan beri ilmek ilmek dokuduğunu belirten Oğuz, “Çin, bugün itibarıyla Orta Asya'da, özellikle Pakistan'da, Afrika'da, Sri Lanka'da ve İran üzerinde imzalamış olduğu anlaşmalarla yavaş yavaş Türkiye'nin etrafını da kuşatmış oluyor. Dolayısıyla bu hareketler Çin'in uzun yıllardan beri yapmış olduğu ülkeleri ekonomik olarak borçlandırarak, ekonomik olarak ele geçirerek, ekonomik menfaatlerle devletleri ve sistemleri kendine bağlı hale getirerek dünyada hegemonya düzen kurma politikasını oluşturuyor. Bu, Çin'in Doğu Türkistan'da yapmış olduğu soykırımları veya diğer suçları örtbaş etmek için kullandığı bir metottur. Bütün Müslüman ülkeleri uyarıyoruz. Türkiye'yi, Irak'ı, İran'ı, Suriye'yi, Pakistan'ı uyarıyoruz. Çin'in yumuşak diline, ipeğine kanmayın” diye konuştu.



## UYGUR MAHKEMESİNDEN “SOYKIRIM” KARARI ÇIKTI

Doğu Türkistan’da işlenen suçları ortaya çıkarmak adına 2020 yılında İngiltere’de kurulan Uygur Mahkemesi Dün Çin’in soykırım yaptığı kararına vardıklarını açıkladı. Resmi olmayan halk mahkemesi adına konuşmayı, mahkeme heyeti başkanı Prof. Geoffrey Nice yaptı.

İnsan hakları avukatı Nice, Çin’in kasten ve sistematik bir şekilde Uygur ve diğer milletlerin nüfusları azaltma politikası uyguladığını söyledi.

Çin Başkanı Şi Jinping de dahil üst düzey bürokratların Doğu Türkistan’daki Müslümanlara karşı uygulanan suçlarda “birincil sorumluluğu” olduğunu ekledi.

Çin’in Uygurlar üzerinde doğum kontrolü ve kısırlaştırma gibi önlemler uyguladığını aktardı.

BBC’ye konuşan Dünya Uygur Kongresi

Başkanı Dolkun Isa, bunun Uygur halkları için tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Avukat ve akademisyenlerden oluşan mahkeme heyetinin açıklamalarının herhangi hukuki yaptırımını bulunmuyor. Ancak soykırım sorunuyla ilgili bağımsız sonuçlar ve Çin’e karşı suçlamalar için kanıtlar ortaya konuyor.

### 70’DEN FAZLA TANIK DİNLENDİ

Bu kişilerden BBC’ye konuşan Abduweli Ayup, “Pek çok Uygur, sırf Uygur olduğu

için hapse gönderildi. Ben de Çin hükümeti tarafından ceza aldım. Şimdi umarım bu kararın ardından onları birileri cezalandırır” dedi.

Çin hükümeti Doğu Türkistan’la ilgili kendisine karşı yapılan suçlamaları kabul etmiyor.

BBC’ye konuşan bir Çin sözcüsü, bu “sözde” mahkemenin Çin karşıtı öğelerin halkı yanlış yönlendirmek için kullandığı siyasi bir araç olduğunu söyledi.



Geoffrey Nice, mahkeme kararını okurken Doğu Türkistan’da toplu öldürmeyle ilgili bir kanıt olmadığını ancak üreme kontrolü ile soykırım yapıldığını belirtti.

Heyet ayrıca Uygurlara karşı insanlık suçu, işkence ve cinsel saldırı yapıldığına dair kanıtlar olduğunu ekledi.

Yargılama sonrası BBC’ye konuşan Muhafazakar Parti eski lideri ve Parlamentolar Arası Birlik örgütünün Çin ayağının başkan yardımcısı Iain Duncan Smith de, İngiltere’nin artık Çin’i soykırımla suçlamasının vaktinin geldiğini ifade etti.



“İngiliz hükümeti yetkili bir mahkemeden kanıt gerektiğini söylemişti. Bundan daha yetkili bir mahkeme olamaz. Hükümetin artık oyalanmayı bırakması gerekli. Doğu Türkistan’da devam eden soykırım Çin’le ilişkimize hâkim olmalı.”

BBC’ye konuşan Muhafazakar Milletvekili Nus Ghani de bu mahkemenin en üst standartlarda kurulduğunu söyledi, bugün öne çıkarılan kanıtların bölgede soykırım olduğunu kabul etmek için yeterli olduğunu ekledi.

Ghani soykırımın daha çok kadınlar ve doğum kontrolü üzerinden yapılmış olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlar Doğu Türkistan’da en az yarım milyon Uygur ve diğer Müslüman azınlıkların yargısızca cezalandırıldığını, kamp ya da hapishanelerde tutulduğunu bildiriyor. Ayrıca bu grupların işkence, kısırlaştırma ve cinsel saldırıya maruz kaldığı aktarılıyor.

Daha önce Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Çin’i Uygurlara soykırım yapmakla suçladı. İngiliz, Kanada, Hollanda, Litvanya parlamentoları da aynı açıklamayı yapan önerileri kabul etti.

Ancak İngiltere hükümeti Çin’i soykırım yapmakla itham etmeyi reddediyor. Başbakan Boris Johnson “soykırım” kelimesinin suç mahkemesiyle belirlenerek söylenebilecek bir kelime olduğunu belirtiyor.

Son olarak bu hafta ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya, Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin’de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları’na diplomatik olarak boykot etme kararı aldı.

Yazar: Zehra ÖZUYGUR





## ÇİN, DİNE ALAKALI YENİ YASA GETİRDİ

Çin, bütün sosyal Platformlarda dini içeriklere katı kısıtlamalar getireceğini belirten yeni bir düzenleme yayınladı.

Çin'deki sözde Din işleri idaresi, Çin propaganda dairesi, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı da dahil olmak üzere beş Çin kurumu ortaklaşa “ İnternetteki Dini içerik Servisleri Yönetmeliği” adı altında yeni bir düzenleme getirdiği öğrenildi.

**“ 1 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelik kapsamında Çinli otoriter rejim ve ilgili makamların izni olmadan herhangi bir cemaat veya bireyin vaaz vermesi, dini eğitime katılması, sözde Uygunsuz dini içerik, web sitesi üzerinden vaaz verme, yayma, çevrimiçi dini faaliyetler düzenleme, dini törenler ve din adına bağış toplanması yasaklandığı bildirildi.**

İşgalci Çin, din düşmanlığı politikalarını “din yoluyla hükümeti devirmeye teşvik etmek, komünist Partiye karşı çıkmak, ulusal birliği ve sosyal istikrarı baltalamak ve aşırılık, terörizm veya etnik ayrılıkçı eylemleri teşvik etmek, ulusal güvenliği korumak” bahaneleriyle meşrulaştırmaya çalışıyor.

Gözlemciler, Çin'in bu hareketini “İslam dinine ve dindar topluluklara, dini şahsiyetlere yönelik sindirme ve baskı politikası olarak nitelendirdi. Çin komünist Parti (ÇKP) lideri Xi Jinping'in son dönemde “İslam dinini sosyalizme uyarlama”, Çinlileştirme siyasetine vurgu yapması uluslararası toplumun da dikkatini çekmişti.

Çin yıllardır Doğu Türkistan'da Müslüman Türklere karşı sadece ibadetlerini kısıtlamakla kalmayıp aynı zamanda dine ait en ufak emare bile bırakmamak için her şeyi yasakladı ve İnsanlar gelişmiş güzel tutuklayarak Toplama Kamplarına alınıyor. Özgür dünyada yaşayan diğer insanların hayal bile edemeyeceği ağır işkence ve şiddetli zulüm görüyor.

*Yazar: Muhammed Ali Atayurt*



## ÇİN'İN ART NİYETLİ TEKNOLOJİSİ İFŞA OLDU

“

ABD, Çin'in rakiplerini öldürmek yerine felç etmek için kullanılabilir 'beyin kontrol silahları' geliştirdiğini iddia ederek Çin'in Askeri Tıp Bilimleri Akademisi ve akademiye bağlı 11 araştırma enstitüsüne yaptırım uygulama kararı aldı. Yetkililer söz konusu silahların Doğu Türkistan'da sistematik soykırıma maruz kalan Uygur Türkleri üzerinde kullanılmasından endişeli olduğunu vurguladı.

”

Çin Askeri Bilimler Akademisi ve bağlı kuruluşları, ABD'nin artık varlık listesinde yer alıyor, yani Amerikan firmaları lisans olmadan onlara mal ihraç edemez veya transfer yapamaz duruma getirildi.

### RAKİPLERİNİ ÖLDÜRMEK YERİNE FELÇ EDECEK

Çin enstitülerini kara listeye alan ABD Ticaret Departmanı, silahlar hakkında ayrıntılı bilgi vermedi ancak 2019'da kaleme

alınan bir askeri belge Pekin'in neyi başarmaya çalıştığına dair ipuçları veriyor.

Washington Times'in ele geçirdiği rapora göre, Çin rakiplerini öldürmek yerine, düşmanın direnme iradesine saldırarak rakibini kontrol ya da felç etmeye odaklı teknolojiler geliştiriyor.

### GEN DÜZENLEME, İNSAN PERSORMANSINI ARTIRMA, BEYİNİ PROGRAMLAMA



FT'ye konuşan bir yetkili, Çin'in geliştirmeye çalıştığı teknolojinin gen düzenleme, insan performansını artırma ve beyin programlamayı içerdiğini söyledi.

Çin'in Doğu Türkistan'da soykırım uyguladığı Uygur Müslümanları da dahil olmak üzere kendi vatandaşları üzerinde kontrolü sürdürmek için bu tür silahları kullanacağına dair endişeler olduğunu belirten ABD ticaret sekreteri Gina Raimondo şunları söyledi;

"Ne yazık ki Çin Halk Cumhuriyeti, halkı üzerinde kontrol sağlamak ve Farklı etnik grupları bastırmak için bu teknolojileri kullanmayı seçiyor. Tıp bilimini ve biyoteknik yeniliği destekleyen ABD teknolojilerinin ABD ulusal güvenliğine aykırı kullanımlara yönlendirilmesine asla izin veremeyiz." dedi.

## ÜRETİLEN KOVİD AŞISI ENĐİŞELERİ ARTIRDI

Merkezi Pekin'de bulunan Askeri Tıp Bilimleri Akademisi şu anda bir Çin virüsü aşısının geliştirilmesinde aktif olarak çalışıyor.

Ancak ABD, Çin'deki sivil ve askeri araştırmalar arasındaki bağlantılardan giderek daha fazla endişe duyuyor.

## UYGUR TÜRKLERİ KAMPLARDA HAPİS

ABD hükümeti, bir milyondan fazla Uygur'un İslami kültürel geleneklerini kökünden kazımak amacıyla kamplarda hapsedildiğini söylüyor. Bu sayı kamp tanıkları, Hak uzmanları ve Çin'in kendi verilerine göre 2016'dan itibaren 8 milyona yakın Müslümanın dönüşümlü olarak bahse konu ceza kampında alıkonulduğunu gösteriyor.

ABD, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı yıkıcı uygulamayı 'soykırım' olarak nitelendirdi ve gelecek yıl düzenlenecek Pekin Kış Oyunları'nı resmi olarak boykot edeceğini açıkladı.

*Yazar: Muhammed Ali Atayurt*



**Çin Uygurlara sistematik soykırım yapmakla kalmıyor, Dođu Türkistan'dan talan ettikleri dođal kaynakları kullanarak küresel etkisini arttırıyor.**

## KAYNAKÇA

<https://haberajandanel.com>

<https://turkistanpress.com>

<http://www.nabizhaber.com>

<http://ticarihayat.com.tr>

<https://www.star.com.tr>

<https://turkistanpress.com>

<https://turkistanpress.com>

<https://www.milligazete.com.tr>

<https://turkistanpress.com>

<https://turkistanpress.com>

<https://turkistanpress.com>

# DOĐU TÜRKiSTAN GERÇEĐİ

Dođu Türkistan'da neler oluyor?

Dođu Türkistan'la ilgili haberlerin hangisi gerçek, hangisi gerçek deĐil?... Dergimiz, güvenilir haber kaynakları ve yaşıyan tanıkların beyanlarıyla, Çin rejiminin insanlığa karşı suçlarını ve bu suçlarını örtbas etmek için servis ettiĐi gerçeKdışı bilgi ve haberleri ifşa etmeyi, ayrıca günümüzde Dođu Türkistan halkının maruz kaldığı insanlık dışı zulümleri dünya kamuoyuna sunmayı hedefler.

Genel Yayın Yönetmeni **Abdulvaris ABDULHALİK**

Grafik Tasarım **Örkeş**

Editör **Muhammed Ali ATAYURT**  
**Abdulvaris ABDULHALİK**

Karikatür **Radwa Adl**

Yayın Kurulu **Dođu Türkistan Basın ve Medya DerneĐi**

Yayın Türü **Aylık Yayın**

Yazışma Adresi **Kartaltepe Mah. Geçit Sok. No: 6 Dük 2**  
**Sefaköy K.çekmece İSTANBUL**

**info@turkistanmedia.com** **www.turkistanpress.com** **www.istiqlalmedia.com**

**+90 212 540 31 15** **+90 553 895 19 33** **+90 541 797 77 00**